

Kaj Munk Nieuwsbrief



Nieuwsbrief nr. 1

Uitgifte per e-mail

1 mei 2006

Oplage ca. 400
exemplaren

De nieuwsbrief verschijnt ter ere van de reünie, die ge-organiseerd gaat worden voor Kaj Munkers, die in de periode 1960-1980 op deze school hebben gezeten.

In dit nummer:

Waarom de Kaj Munk in kaart brengen?.....1

Zoektocht van Tim Feenstra naar zijn jaargenoten.....1

De stand op dit moment.....2

Al meer dan 40 jaar vriendinnen.....2

Interview met Mw. Binsbergen3

Redactie:

Bernard Grol

Dolly Huisman-Vink, abactis

Erna Grol-Vink, praeses

e-mailadres Dolly:

johnh@kabelfoon.nl

e-mailadres Erna:

erna12@xs4all.nl

Waarom de Kaj Munk in kaart brengen?

Erna Vink (nu Grol) 63-69
praeses



Het is allemaal begonnen met de reünie, die Dolly en ik met hulp van anderen hadden georganiseerd voor onze middelbare school de Kagawa, die op 27 maart 2004 werd gehouden en werd bezocht door 333 mensen. (zie onze website www.kagawa.nl) Na een jaar keihard werken konden we wel een flinke time-out gebruiken. Afgelopen kerst-vakantie kwamen er weer kriebels en na het plaatsen van de klassenfoto's van de Kaj Munk op de website van de schoolbank (www.schoolbank.nl) kwam het mailcontact vanzelf op gang. Het is weer enorm leuk om contact te hebben en informatie boven water te krijgen. (puzzelen hebben Dolly en ik altijd leuk gevonden)

Handig voor ons dit keer, was het feit, dat vele Kaj Munkers later naar de Kagawa Mulo/Mavo gingen en we veel mailadressen direct konden overnemen van de Kagawalijst.

Dolly, onze abactis, is een kei in het werken met Excell-lijsten en heeft met aanwijzingen van Henk van Huisstede beide scholen nu gekoppeld in één bestand. Verder staan er zo'n 350 Kaj

Munkers op de schoolbank, die de afgelopen maanden een bericht van ons hebben ontvangen. Na een antwoord hadden we meteen het e-mailadres en dan konden er klassenfoto's toegestuurd worden met het verzoek om te helpen met de ontbrekende namen en/of tips om klasgenoten op te sporen. Inmiddels hebben we zo'n 80 klassenfoto's.

Ik hoop dat jullie net als ik benieuwd zijn hoe het met iedereen is vergaan. In deze nieuwsbrief kun je ook het interview lezen, dat we met mevrouw Binsbergen hadden. Het is geweldig om te horen, dat er toch nog veel docenten in leven zijn. We proberen in de komende tijd diverse nieuwsbrieven uit te brengen met steeds een interview. Wij zouden het ook geweldig vinden als meer mensen net als Tim Feenstra ons helpen met het zoeken van hun klas/jaargenoten. Daarnaast zouden we het leuk vinden om kopij te krijgen met leuke weetjes van toen. Maximaal 100-150 woorden en graag voorzien van je naam en een fotootje van nu. Stuur je kopij naar Erna Vink (erna12@xs4all.nl) of naar Dolly Vink (johnh@kabelfoon.nl).

Zoektocht van Tim Feenstra naar zijn jaargenoten.

Tim Feenstra 67--73



Via de reünie van de KAGAWA-MAVO ben ik in contact gekomen met Erna, Dolly en Henk. Toen ik hoorde van de plannen om ook een reünie te organiseren voor de Kaj Munk School, stelde ik direct voor om te zoeken naar leerlingen van de periode 1967-1973, zeg maar mijn groep (b-groep) en de parallelklas (a-groep). Inmiddels zijn er al veel oud-eerlingen gevonden, en ook bijna alle klassefoto's van onze groep zijn boven water.

Ik hoop dat Erna en Dolly veel steun krijgen van andere oud-leerlingen want dergelijke reünie's zijn een uniek gebeuren, en het kost natuurlijk veel energie om dat voor elkaar te krijgen weet ik inmiddels uit eigen ervaring.



Tim Feenstra anno 2006

De stand op dit moment.

Dolly Vink (nu Huisman)
abactis 59-60 en
62-65



Jullie zullen denken : wat een rare Kaj Munk-periode, maar ik was er even een paar jaar tussenuit wegens gezondheidsproblemen. Halverwege de 1^e klas ben ik naar de openluchtschool gegaan en kwam halverwege de 4^e klas weer op de Kaj Munk terug.

Nieuwsbrief 1. Kaj Munk

Na ons zeer geslaagde reünieavontuur van de Kagawa MAVO/(M)ULO waren Erna (mijn zus) en ik weer toe aan een uitdaging. (ach, het houdt je van de straat).

In de komende nieuwsbrieven zal ik steeds verslag doen van de aantallen gevonden klasgenoten, geïllustreerd met een grafiekje. Op het moment van schrijven van dit stukje zijn we de magische grens van **1000** namen gepasseerd. Helaas zijn ze nog niet allemaal gevonden. Ik doe dan ook hierbij een oproep aan alle oud-leerlingen: geef de namen door van al je broers, zussen, neven, nichten en vrienden, die ook op de Kaj Munk zaten en waarvan je vermoedt dat wij ze nog niet op de lijst hebben staan.

Ik herinner me een meisje uit mijn klas waar ik wel eens thuis kwam. Ze hadden een schildpad, en die mocht ik dan sla voeren. Ook Lars de Groot vond ik een leuke jongen. Ik weet dat ik het bijzonder vond dat zijn achternaam zo goed bij hem paste, want hij was echt heel groot. In de 3^e klas zat ik bij juf Moens, en ik zat bij juf Binsbergen in de 4e klas. Het kistje met mos kan ik me ook nog goed voor de geest halen. Ook ik ging met een houten ijsstokje mos verzamelen voor haar. (want een mes had je niet) Juf Binsbergen was klein, ik vond haar erg streng. In dat jaar ben ik overgeplaatst naar de andere 4^e klas daar was juf de Neve. De geboorte van prins Willem Alexander weet ik nog heel goed. We kregen toen een theelepeltje met een



Al meer dan 40 jaar vriendinnen!

Marjan Imthorn 65-71



Mijn naam is Marjan Imthorn.
Geboren op 12-1- 1958.

Ik zal zo rond 1965/1966 op de Kaj Munk school zijn gekomen. Toen ons gezin { met 6 kinderen) in Den Haag kwam wonen waren wij een van de eerste bewoners van de Eekhoornrade. Ik kan me nog herinneren dat het Vendet plein werd aangelegd. Mijn vader had een Bloemenwinkel aan de Hengelolaan.

oranje plaatje erop. In de 5^e klas kwam ik bij juffrouw van Dam in de klas. Zij was een lieverd! Ze kon prachtig voorlezen. Na dat jaar ben ik van school afgegaan. Ik ging naar de Huishoudschool. Daar kwam ik Rietje van Vogelpoel tegen. Ook zij kwam van de Kaj Munk school. In april 1974 verhuisde ons gezin naar Groningen. Mijn vader was ernstig ziek. In 1977 is hij overleden. Ik woon nog steeds in Groningen en heb een fijn gezin.

Ik ben heel veel namen en gezichten van mijn oude klasgenoten vergeten. Het zien van de oude klassenfoto's vind ik erg leuk want zelf had ik ze niet.

De vriendschap met Ria van Vogelpoel is heel hecht. De KPN is blij met ons want we bellen elkaar vaak en heel lang. Ria woont nu op de wortels van de Kaj Munk school. Als ik bij haar logeer dan wandelen we door de oude buurt.

Er is veel veranderd in de 32 jaar dat ik niet meer in Den Haag woon. De verpaupering van het Vendet plein, en het A.H. plein, het is triest.

Ik zou er niet graag meer willen wonen. Het enige wat ik heerlijk vind is het uitwaaien op het strand van Kijk Duin en Scheveningen, de geur van de zee met de duinen. Maar ook het taalgebruik, en de Haagse humor. Dat blijft herkenbaar. Waar-schijnlijk zal ik altijd wel in Groningen blijven wonen, ik heb het hier fijn. Maar ik zal altijd een Zuid Hollandse meid blijven, dat zit toch in mijn wortels.



Marjan Imthorn (nu Dik)

Interview met Mw. Binsbergen.

**Jack Boon 61-67 en
Erna Vink 63-69**

Woensdag 17 mei 2006 klokslag 20.00 uur drukte Jack op de bel van nr. 1596 (voor insiders het jaartal van Nova Zembla.) Via de intercom kwam geluid en Jack zei: “dag, juffrouw Binsbergen.....Jack Boon is er!”

Een kleine, vriendelijke dame deed ons open. Onder het genot van een kopje koffie en een muffin hoorden we op het puntje van onze stoel de verhalen van juffrouw Binsbergen.

Eerst deelde ze ons mede, hoe blij ze was, dat haar ogen eindelijk beiden waren gelaserd en nu voorzien van een nieuwe bril..... ze weer goed kon zien. De Kaj Munk vond ze een prachtige school en ze vond het vreselijk, dat deze met de grond gelijk was gemaakt.

Tot haar pensionering heeft ze op de Kaj Munk gewerkt. Ze is nooit getrouwd.

Eén van haar mooiste herinneringen was aan Jim. Jim was bekend als een branieschoppertje.

Groter dan de andere leerlingen. Hij had altijd het hoogste woord en stond bekend als niet makkelijk in de omgang. (althans dat vonden sommige leraren) Had altijd een groepje volgelingen om zich heen.(trouwens dit klinkt als de 1e hangjongeren) Juf Binsbergen komt op een dag het schoolplein oplopen en Jim staat met zijn groep bij de ingang van de school. Jim stapt plotseling voor haar en zegt:”Juf Binsheuvel mag ik deze dans van U?” De rest van de groep schiet in de lach. Juf Binsbergen is eigenlijk zo verrast, dat ze niet weet wat ze moet zeggen. Binsheuvel? Is dat omdat ik zo klein van stuk ben en dus nooit een Binsbergen kan zijn? Is dit Jims gedachtengang? Moet zij boos worden en maatregelen nemen? Op dat moment schiet haar het enige juiste antwoord te binnen.

Ik wil wel met je dansen Jim, maar daar hebben we wel passende muziek voor nodig en..... die is hier niet, dus ik ga nu naar binnen. Jim en zijn groep perplex achterlatend. Want dit antwoord hadden zij niet verwacht.



**Mw. Binsbergen 1964/1965
klas 4b. Achter Mw. Binsbergen
staat Jack Boon.**

foto: Irene Pors



Mw. Binsbergen en Jack Boon